

# Chúa Đấng Từ Bi



TV. 102



Cao Thanh Hoàng

Lạy Thiên Chúa Đấng từ bi nhân hậu

Đấng từ bi nhân hậu ôi Đấng từ

*To Coda*

Người chậm bất bình và hết sức khoan dung.

bi Người chậm bất bình đầy khoan dung.

1. Linh hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chúa (ơ)  
2. Chúa đã khoan dung tha thứ mọi lỗi lầm  
3. Bao điều công minh Ngài đã thực thi.  
4. Chúa chẳng chấp nhất tội khiến của chúng con.  
5. Hơn trời cao xanh vượt trên mặt đất (ơ)

Chúa Đấng Từ Bi - 2

Toàn thể thân tôi hãy chúc tụng Thánh Danh Ngài.  
 Ngài cứu thân tôi khỏi muôn điều lỗi tạt nguyên.  
 Kẻ thế cô thân Ngài mang trả những đặc quyền.  
 Ngàn thuở muôn năm Ngài không giữ thế cầm hờn.  
 Lòng Chúa khoan dung phủ che kẻ kính sợ Người.

Linh hồn tôi ơi hãy chúc tụng Danh Thiên Chúa.  
 Ngài chuộc mạng tôi khỏi chốn tử vong ( ứ )  
 Lối đường của Ngài Ngài đã tỏ cho Môi - sen.  
 Tội tình bầy tôi Ngài không nặng tay xét đoán.  
 Xa thật là xa tựa như từ Đông sang Tây.

Chớ khá quên mọi ân huệ ân huệ Ngài ban.  
 Chúa đã ban tặng mũ miện ân sủng từ bi.  
 Muôn công cuộc Ngài đã tỏ cho It - ra - en.  
 Chúa cũng không xử theo điều oan nghiệt của tôi.  
 Chúa đã quăng bỏ lỗi tội xa khỏi bầy tôi.

1.-3.

4. *D.S. al Coda*  $\oplus$  *Coda*

# Chúa Đấng Từ Bi

## TV. 102

Cao Thanh Hoàng

Lạy Thiên Chúa Đấng từ bi nhân hậu  
Đấng từ bi nhân hậu ôi Đấng từ  
Người chậm bắt bình và hết sức khoan dung.  
bi Người chậm bắt bình đầy khoan dung.

1. Linh hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chúa (ơ) Toàn thể thân
2. Chúa đã khoan dung tha thứ mọi lỗi lầm Ngài cứu thân
3. Bao điều công minh Ngài đã thúc thi. Kê thế cô
4. Chúa chẳng chấp nhất tội khiên của chúng con. Ngàn thuở muôn
5. Hờn trời cao xanh vượt trên mặt đất (ơ) Lòng Chúa khoan

tôi hãy chúc tụng Thánh Danh Ngài. Linh hồn tôi ơi hãy chúc  
tôi khỏi muôn điều lỗi tật nguyên. Ngài chuộc mạng tôi khỏi chốn  
thân Ngài mang trả những đặc quyền. Lối đường của Ngài Ngài đã  
năm Ngài không giữ thế căm hờn. Tội tình bấy tôi Ngài không  
dung phủ che kẻ kính sợ Người. Xa thật là xa tựa như

tụng Danh Thiên Chúa. Chớ khá quên mọi ân huệ ân huệ Ngài ban.  
tử vong (ư) Chúa đã ban tặng mũ miện ân sủng từ bi.  
tỏ cho Môi - sen. Muôn công cuộc Ngài đã tỏ cho It - ra - en.  
nặng tay xét đoán. Chúa cũng không xử theo điều oan nghiệt của tôi.  
từ Đông sang Tây. Chúa đã quăng bỏ lỗi tội xa khỏi bấy tôi.